



Interpellation till hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Behcet Barsom - Vad gör Region Örebro Län för kroniskt sjuka patienter?

Begreppet "nära och tillgänglig vård" ska definieras utifrån patientens behov. Det handlar om ett förhållningssätt som syftar till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård där samarbete och samverkan mellan regioner och kommuner är centralt.

Sverige har sedan 2009 deltagit i en årlig internationell jämförelse av hälso- och sjukvården för att öka lärandet mellan länder. Studien, International Health Policy Survey (IHP), genomförs varje år i samarbete med den amerikanska stiftelsen The Commonwealth Fund.

Det är beklämmande att Sverige presterar sämre än andra länder när det gäller kontinuitet, personcentrering och tillgänglighet. Vi hamnar sist när det gäller att ta vårdsökande på allvar, och många upplever att de till och med blir orättvist behandlade. Detta gäller framför allt patienter med kroniska och ofta multisjukdomar.

Det tar tid för läkare att förstå och sätta sig in i multisjuka och kroniska patienters många diagnoser och besvär. I IHP-undersökningen visade sig Sverige vara sämst, då endast 35 % av patienterna får träffa samma läkare eller sjuksköterska. Genomsnittet ligger på cirka 84 %, och i Norge är motsvarande siffra 98 %. Jag kallar detta för den svenska sjukvårdens akilleshäla.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande frågor:

- Vilka åtgärder har Region Örebro Län vidtagit för att patienter med kroniska sjukdomar ska få den uppföljning och vård de behöver enligt de nationella riktlinjerna?
- Hur säkerställs att alla vårdcentraler har system där patienter med kroniska och multisjuka får stöd och behandling i tid?

Erik Baecklund (M)

För Moderaterna